



## **KANSELBRIEF: INTERNATIONALE DAG VAN GEBED VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN - IDG (3 NOVEMBER 2024)**

**Op de eerste zondag van november wordt wereldwijd gebeden voor broeders en zusters die wereldwijd met vervolging te maken hebben. In meer dan honderdduizend kerken klinkt vandaag de oproep om naast hen te staan. In gebed en door hen niet te vergeten.**

Geloven in de Heere Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Wereldwijd worden christenen vanwege dit geloof achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. Christenvervolging is lijden dat het gevolg is van het geloof in Christus en het openlijk belijden van Zijn Naam. De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal anders. Soms is er sprake van actieve geloofsvervolging door de overheid of omgeving. In andere situaties kan de weerstand tegen christenen zich uiten in discriminatie en uitsluiting. SDOK zet zich in voor christenen in beide situaties.

De vervolging van christenen neemt toe. Dit baart ons zorgen. Tegelijk zien we ook dat de Heere Zijn kerk bouwt door de verdrukking heen. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen (Jes. 42:3).

Vandaag is het de Internationale Dag van Gebed voor vervolgde christenen. We willen u oproepen om te bidden voor uw vervolgde broeders en zusters. We doen dat samen met het wereldwijde Lichaam van Christus. Dit jaar bidden we in het bijzonder voor het land Colombia. Veel christenen in Colombia nemen grote risico's om het Evangelie te delen op enkele van de gevaarlijkste plekken voor christenen op aarde. Het werken in deze vijandige gebieden resulteert vaak in vervolging door gewapende guerrillastrijders en paramilitaire troepen. Ook al is er sinds 2017 een overeenkomst tussen de overheid en rebellen, christenen merken hier weinig van. In plattelandsgebieden zijn paramilitaire groepen alleen maar actiever en gewelddadiger geworden.

SDOK steunt de christenen in Colombia door middel van het uitdelen van Bijbels en christelijk leesmateriaal, christelijke radio-uitzendingen en noodhulp pakketten. Daarnaast dragen we bij aan conferenties voor voorgangers en evangelisten, waar zij Bijbels onderwijs ontvangen en getraind worden in het thema 'vervolging': hoe blijf je door genade een getrouwe getuige in tijden van weerstand en vervolging?

Vorig jaar hebben we rond de kerstdagen cadeaus uitgedeeld aan kinderen uit vervolgde gezinnen. Met dit project hebben we duizend kinderen (en hun gezinnen) kunnen ondersteunen met onder andere bijbels, goede lectuur en hygiëneproducten. SDOK is op dit moment actief in meer dan veertig landen wereldwijd juist op die plaatsen waar vervolging het meest heftig is.

We willen u op deze zondag, de Internationale Dag van Gebed voor vervolgde christenen, oproepen om in gebed naast vervolgde christenen te staan. Vandaag roepen we u op specifiek voor de christenen in Colombia te bidden en tegelijk gedenken we alle christenen wereldwijd die lijden vanwege de naam van Christus.

### **Kanselboodschap**

Eventuele afkondiging tijdens de dienst:

Op deze eerste zondag van november, de Internationale Dag van Gebed voor vervolgde christenen, klinkt wereldwijd in meer dan honderdduizend kerken de oproep om naast christenen te staan die met heftige vervolging te maken hebben. Vooral in gebed maar ook door het geven van uw gaven (Deut. 15:8)



Deze zondag vragen we als stichting SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) u om in het bijzonder voor de christenen in Colombia te bidden en tegelijk gedenken we alle christenen wereldwijd die lijden vanwege de naam van Christus.